



***** NIEUWSBRIEF MAART 2011 *****

Voorwoord voorzitter: Oomke Bos

Lauwersoog, 7 maart 2011.

Geachte donateur, begunstiger en dienstverlener,

Ons bestuur heeft zich voorgenomen U als donateur, begunstiger of dienstverlener in 2011 vaker te informeren met uitgebreidere informatie over de gang van zaken binnen onze Stichting Gebroeders Luden.

Deze keer combineren wij onze Nieuwsbrief aan U met de jaarlijkse nota voor de bijdrage aan onze Stichting van onze donateurs. Wij kunnen U als bestuur mededelen dat we dit jaar ruim € 13.000 hopen te ontvangen, het hoogste bedrag in het bestaan van onze Stichting.

Als bestuur zijn we hier erg blij mee want zonder Uw steun, hetzij in financieel opzicht hetzij in materieel opzicht hetzij in hulpverlening in welke vorm dan ook, zou de Stichting geen bestaansrecht hebben.

Wij realiseren ons ook terdege dat naast de uitgebreidere informatie aan U er ook meer plaats kan vinden op andere gebieden. Binnenkort hoort U van ons wanneer we weer een donateursdag houden met vaartochten. Het weer moet daarvoor nog even wat verbeteren.

Wat ook op het programma staat is een uitnodiging voor de definitieve ingebruikname van ons nieuwe onderkomen “de Stuurhut” aan de Haven 20. De inrichting van de ontvangstruimte, de vergaderruimte, ruimte voor een foto-expositie en het magazijn zijn afgerond. In zoverre als er geld voor is zullen we nog het nodige moeten opknappen. Mogelijk combineren we deze uitnodiging met een paar vaartochten zoals genoemd.

U hoort van ons.

Er zijn ondertussen weer de nodige vaartochten gepland, mocht U hiervan meer willen weten neem dan contact op met onze secretaris ,hij houdt het schema stipt bij.

Een bijzondere gebeurtenis is de binnenkomst van de **Insulinde** op 15 april in Oostmahorn, ze is weer in perfecte staat en is gestationeerd bij het reddingmuseum in Den Helder.



Insulinde, reddingmuseum Den Helder

Ter informatie, de Insulinde deed dienst van 1927 tot 1965 vanuit Oostmahorn en werd vervangen door de Gebroeders Luden die in 1969 naar Lauwersoog verhuisde (na sluiting van de Lauwerszee) en vervolgens in 1996 met pensioen ging.

Zaterdag 16 april vaart de Insulinde samen met de Gebr. Luden naar Lauwersoog met vooral aan boord oud-bemanningsleden, familieleden van hun en verdere genodigden.

Verder zal de Insulinde “acte de presence” geven in Dokkum op maandag en dinsdag 18 en 19 april om leerlingen van diverse scholen in staat te stellen de Insulinde te bezichtigen en meer te horen over het (toenmalige) reddingwezen. Het volledige programma hiervoor is in voorbereiding .

Een mailtje aan ons secretariaat is voldoende om binnenkort in het bezit te komen van het programma (let wel het mailadres is : info@gebroeders-luden.nl)

De algehele organisatie ligt in handen van de Stichting Gebroeders Luden.

Onze penningmeester Roelof Oostindiën heeft te kennen gegeven vanwege zeer drukke werkzaamheden zijn functie graag te willen overdragen. Wel blijft het kantoor van de Jong en Laan in Leens ons jaarrapport verzorgen en daar zijn we maar wat blij mee. Roelof is opgevolgd door Sjoerd van der Meij. In deze Nieuwsbrief vindt U een apart stuk door hemzelf geschreven. Sjoerd heeft zeer ruime bestuurlijke ervaring en is nauw betrokken bij werkzaamheden in het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen.

Een ander nieuwtje is de aanvraag van € 35.000 subsidie bij het Europees Visserijfonds kortgeleden. We horen in mei of deze subsidie wordt toegekend.

De bedoeling is dit bedrag te besteden aan onder andere p.r., website, kleding en nieuwe nautische apparatuur alsmede een aantal technische zaken en het opknappen van de Stuurhut.

Let wel in deze € 35.000 zit een eigen inbreng van 40 %. U ziet wij zijn echt op weg ons prachtige erfgoed te perfectioneren alsmede onze ontvangstmogelijkheid in de Stuurhut.



de Stuurhut

Ik wens U allen samen met onze Stichting een goede start dit jaar en een prettige samenwerking, wij hopen U te ontmoeten of aan boord of in de Stuurhut. Laat eens van U horen!!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Oomke Bos (voorzitter)

* * *

Onderhoud Gebroeders Luden: Hans Streelman (bestuurslid)

Het strijken van de mast is weer gangbaar gemaakt, dit waarschijnlijk na 15 jaar ! E.e.a. ging niet zonder slag of stoot. Eventuele vaarroutes met vaste bruggen, zoals het van Starckenborghkanaal, kunnen nu genomen worden. Tevens is de mastverlichting gecontroleerd. De lampen branden weer, alleen het sleeplicht heeft nog kuren. De JRC radar is gedemonteerd en opgestuurd naar Rotterdam voor inspectie en eventueel reparatie. Een dokbeurt staat ons nog te wachten om het onderschip weer in de verf te zetten. Op de buiten stuurstand is een aansluiting gemaakt om de waterdiepte te kunnen aflezen.

In het begin van de winterperiode is er een storing geweest in de omvormer /acculader, deze is door de leverancier weer snel gerepareerd, zodat de kachel tijdens de vorstperiode weer kon branden.

Van beide motoren zijn de koelwaterkoelers gereinigd.

Het brandstofsysteem van stuurboord motor is gecontroleerd en is de brandstof opvoerpomp vervangen.

De onderdelen en andere spullen zijn overgebracht naar het magazijn in het "Stuurhuis", en zullen worden geïnventariseerd, waarna na een selectie de nodige onderdelen weer op de Luden worden opgeslagen.

Er zijn twee promotietochten gepland zodat de komende weken veel aandacht aan het schilderwerk besteed zal worden. Daarbij hopen we op de medewerking van het weer.



Er is op het achterschip weer een bank geplaatst waarop een drietal personen kunnen zitten.

Zeer onlangs werd nog het luik van de machinekamer gerepareerd door Wytze Zijlstra. (ex-machinist van de Gebr. Luden)

Luden met gestreken mast

Bemanningscoördinator: Koos Bottema

Bij deze wil ik mij even voorstellen, ik ben Koos Bottema en woon in Eenrum, 25km van Lauwersoog. Ik ben sinds mei 2010 vrijwilliger bij de Stichting Gebroeders Luden en wist van het bestaan hiervan. In februari 2010 was er bij onze watersportvereniging "de Pool" een lezing van de Stichting waarbij mijn interesse werd gewekt. In mei 2010, na met de vut te zijn gegaan heb ik me aangemeld als vrijwilliger. Ik ben er nu van overtuigd dat dit een goede keus is geweest. Na enkele dagtochten is het leuk de mensen te zien genieten van het varen met de Gebr. Luden.

In juli/augustus 2010 zijn we de boot gaan opknappen voor Sail Amsterdam. De tocht naar Sail duurde 2 dagen via de Noordzee naar Harlingen.

Ik heb gevaren bij de marine met grote schepen maar als je vaart met de Luden (wind 4 à 5) krijg je respect voor de bemanning die gingen varen met windkracht 9 of 10 om mensen te redden.

Daardoor ben ik er nog meer van overtuigd dat de Gebr.Luden behouden moet blijven met als thuishaven Lauwersoog. Die overtuiging is klaarblijkelijk opgefallen bij het bestuur want in september vorig jaar heeft men mij gevraagd om in het bestuur te komen met als taak de bemanning te coördineren.

Hoewel toen nog maar kort betrokken bij de Luden ben ik er met een frisse kijk aan begonnen.

De taak bestaat uit het indelen van de bemanning bij de tochten die er gemaakt worden. Zodra zich een tocht aandient mail ik de vrijwilligers of ze beschikbaar zijn om ze vervolgens in te delen.

Ik probeer dit zo eerlijk mogelijk te doen zodat de één niet alleen maar schildert/klust en de andere alleen maar aan het varen is.

We kunnen overigens nog wel wat mensen gebruiken die als schipper/machinist mee willen doen.

Misschien zien we elkaar eens op de donateursdagen of zomaar een keer op Lauwersoog waar we sinds kort een onderkomen hebben. Momenteel zijn we hier aan het opknappen.

Kan ik jullie mening/suggestie ook een keer horen.

Want hoe we als bestuur ons best ook doen, zonder jullie kunnen we dit niet.

Vriendelijke groet, Koos Bottema

Secretaris: Ruud Hazeveld

Laat ik ook iets over mezelf vertellen, woonachtig in Wehe den Hoorn en al enkele jaren met pensioen. Ik heb een maritieme achtergrond (als marconist) en gevaren bij diverse grote maatschappijen in dienst van Radio Holland. Ook enkele jaren gewerkt op Scheveningenradio. Zelf jarenlang een boot gehad. Omdat het water blijft trekken en om een zinvolle vrijetijdsbesteding te hebben ben ik als vrijwilliger sinds 2007 bij de Stichting betrokken.

Eerst alleen in het onderhoud en sinds vorig jaar als secretaris/klusser.

Als secretaris hou ik de donateurs-, dienstverleners- en vrijwilligerlijsten bij, alsmede de vaaragenda.

Ook de informatie aan derden ligt bij mij. De nieuwe website is nog volop in ontwikkeling.

De wallokatie (Stuurhut) is aan mij toevertrouwd.. Hier komen we regelmatig bij elkaar voor de bestuursvergadering. Op onze klusdag kunnen we hier van gedachten wisselen met de vrijwilligers voor en na het werk aan de Luden.

Het bestuur ziet de Gebr.Luden als **varend historisch erfgoed** welke onlosmakelijk verbonden is met het noorden van Groningen en Friesland met als thuishaven Lauwersoog.

Dit heeft alles te maken met de vele reddingstochten in haar **eigen vaargebied**, de Wadden, en de vrijwilligers van destijds. Om maar niet te spreken van haar legendarische en beroemde voorganger de Insulinde.

Deze zal in april a.s. in voor haar "bekende"wateren even terugkeren.

Het bestuur zal zich dan ook met volle energie blijven inzetten om de Gebroeders Luden te behouden waarbij de steun van onze dienstverleners, donateurs en vrijwilligers onontbeerlijk is. Dat dit ons gezamenlijke doel is moge duidelijk zijn.

Sinds december 2010 hebben we een onderkomen op een vaste lokatie naast de CIV op Lauwersoog.

Deze ruimte leent zich voor diverse activiteiten; lezing, cursussen, ontvangst voor een vaartocht etc.

Voor dit jaar zijn er al vaartochten gepland en opgenomen in de agenda. We zullen meerdere open dagen houden en ons inzetten om meer donateurs te werven.

Er zullen ook dit jaar weer voor schoolklassen uit onze regio tochten georganiseerd worden

Afgelopen december, midden in de winter, hadden we nog een asverstrooiing.

Men was tot ons gekomen n.a.v. het boekje "de reddingboot komt". Dit boekje werd in de vijftiger jaren uitgegeven door de Rijkspostspaarbank waarin middels sparen plaatjes geplakt konden worden.

Het was geschreven door den heer H.Th. de Booy, toenmalig directeur van de KNZHRM, en gebaseerd op een waar en spannend verhaal.

Voor de oudere lezers is dit misschien nog bekend. Dat dit na zoveel jaren aanleiding is om ons hiervoor te benaderen is wel bijzonder.

Ik hoop U in de nabije toekomst te ontmoeten op Lauwersoog. Loop gerust binnen bij ons, U bent altijd welkom, de koffie staat klaar.



De Gebroeders Luden vaart uit voor een asverstrooiing, zie vlagvoering

* * *

Penningmeester: (Sjoerd van der Meij)

Zoals door de voorzitter al opgemerkt ben ik benaderd om toe te treden tot het bestuur van de Stichting tot behoud van de Gebroeders Luden.

Dit in verband met de drukke werkzaamheden van Roelof Oostindiën die van af het prille begin betrokken was bij de Stichting.

In mijn taak als penningmeester ben ik per 1 januari 2011 van start gegaan. Uiteraard heeft het enige tijd nodig om het geheel over te nemen.

Het bestuur heeft gemeend meer openheid te betrachten bij het financiële gedeelte vandaar wat kerncijfers over het afgelopen jaar.

Daar de jaarrekening nog niet definitief rond is bij deze voorlopig wat summier informatie van de financiën over 2010 van de Luden.

De omzet bedroeg het afgelopen jaar € 25.800,- Degemaakte kosten € 16.800,-

Dit levert een positief resultaat op van ca. € 9.000,-

Uit de exploitatie blijft een positief resultaat over van ca. € 2.750,-

Tot zover deze nieuwsbrief, er volgen er meer.
maart 2011/rh

* * *